

# KERK BALANS 2010

*Een kerk  
is van  
blijvende  
waarde*





Hansweert/Schore, januari 2010

*Geachte gemeenteleden,*

Hartelijk dank voor al uw bijdragen van afgelopen jaar, waardoor het weer mogelijk was de activiteiten in onze kerkelijke gemeente uit te voeren. Samen met U willen we dat ook graag dit nieuwe jaar met elkaar kunnen blijven doen.

We zijn bijzonder blij dat we eind september weer een nieuwe predikant, ds. Marijke Helderma-Janse de Jonge, mochten verwelkomen.

### ***Het kerkenwerk krijgt zo weer een stimulans.***

Ook dit jaar hebben we uw financiële steun weer hard nodig.

De opbrengst van deze actie **KERKBALANS** is de voornaamste inkomstenbron van onze kerk. We roepen u dan ook op uw toezegging voor actie **KERKBALANS** goed te overwegen.



Houd u er ook rekening mee dat we aan landelijke overkoepelende organen al zo'n € 25 per lid kwijt zijn.

We vragen u minimaal bovengenoemd bedrag per lid toe te zeggen.

*Oud papier ophalen*

### *Wat verwachten we van U?*

- U stelt uw bijdrage voor dit jaar vast.
- U vult uw bijdrage op het bijgevoegde antwoordkaartje in.
- Het antwoordkaartje doet u in de envelop, die in de week van 25 januari bij U wordt opgehaald.

We hopen op een mooi resultaat.

Met vriendelijke groet,

*Uw kerkrentmeesters,*

Kees in 't Anker – Molenweg 8 – Schore

Peter Nieuwenhuyzen – Slagveldstraat 54 – Kruiningen

Andries den Hollander – Pluimpot 58 – Hansweert (fin. adm.)



*Tuin der  
verzoening*

NB Uw bijdrage voldoen in termijnen is uiteraard mogelijk.  
U kunt ook gebruik maken van bijgevoegde acceptgiro.

*Rekeningnummers:*

ING 18830.

Rabobank 3340.05.868

t.n.v. Protestantse Gemeente Hansweert-Schore.

Andries den Hollander (tel. 382703) kan u desgewenst  
inzage geven in de financiële stukken.





*De vrouwenvereniging*

*De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is.*

*De kerk is letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in onze dorpen. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven.*

*Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.*

*De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie.*

*We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.*

*De kerk, dat zijn we met z'n allen.*

*Zonder de betrokkenheid van de leden is er geen kerk.*

*Althans: geen kerk als zichtbare organisatie die er voor zorgt dat er inspirerende vieringen zijn.*

*Geen netwerk van bezoekmedewerkers die mensen aandacht proberen te geven wanneer ze dat nodig hebben. Geen diaconie die probeert mensen, die het moeilijk hebben, met raad en daad bij te staan. Geen kerkmuziek die ons raakt in ons hart.*

*Al dat werk wordt door leden van de kerk gedragen.*



*De kindernevendienst*